

הדסה איצקוביץ', נולדה בליז'נסק שבפולין בשנת תר"ע (1910)

הדסה היא צאצאית של רבי אלימלך מליז'נסק, היא נולדה בפולין בעיירה זו. בתקופת הילדות גדלה בפולין, והייתה נכדתו של רב העיירה.

בהמשך עברה משפחתה לבלגיה, שם הייתה פעילה בתנועת בני עקיבא ובפעילויות של קק"ל. עוד לפני השואה, בבלגיה, היא התחתנה ונולדה לה ילדה.

בזמן מלחמת העולם השנייה, נקראו כל היהודים לעלות למשאיות ולנסוע ליעד לא נודע. הגברים למשאית אחת והנשים והילדים למשאית אחרת.

במקום לעלות למשאית, בחרה הדסה לקחת את גורלה בידה והחליטה לברוח יחד עם ביתה התינוקת. את בעלה, שעלה למשאית, לא ראתה יותר לעולם. היא הצליחה למצוא מחסה עבור ביתה התינוקת בביתו של גוי, חסיד אומות העולם, בכפר שהיה סמוך לעיר מגוריה.

את ימי המלחמה עברה תחת מסווה של גויה, והקפידה ללכת לכנסיה בכל יום ראשון. היא הצטרפה למחתרת הבלגית כדי לעזור ליהודים נוספים.

יום אחד היא קיבלה מסר דרך המחתרת על אחיה - "שני הספלים נשברו" או בידיש - "די צוויי טעפלעך זענען צעבראכן", וכך הבינה שהם קפצו מהרכבת לאושוויץ. היא הצילה אותם והחביאה אותם בעליית הגג של אותה משפחה נוצרית.

לאחר השואה, היא התחתנה בשנית עם ניצול שואה, ונולדו לה עוד שתי בנות שגידלה בבלגיה. בעקבות ביתה הקטנה, עלתה לארץ והשתקעה בה.

בשנים שחיה בבלגיה, שמרה המשפחה על קשר קרוב עם משפחתו של חסיד אומות העולם שהציל אותה. הוא נפטר בשיבה טובה שנים רבות לאחר המלחמה.

בתהליך הכנת הסרט, הכרנו את הדמות של הדסה וניסינו לחוות את תחושותיה. היה חשוב לנו להעביר את הערכים שלמדנו ממנה לצופים – אומץ וביטחון בעצמה ובה', אכפתיות ורצון לעזור, ומסירות למשפחתה ולעמה.

המסר העיקרי שלנו הוא נתינה ועשיית טוב, ושגם בתקופות פחות טובות, תמיד לנסות לעזור לאנשים אחרים.