

צבי אבירם

צבי נולד בשנת 1927 בברלין לאביו ארתור ולאמו מרגריטה.

לאחר עליית הנאצים לשלטון, בחרם אחד באפריל 1933 על עסקים יהודיים, הותקפה המשפחה. בני המשפחה לא נפגעו פיזית, אך האב סגר את חנותו. הוא היה חבר בברית חיילי החזית היהודים עד שזו פוזרה וקיומה נאסר בצו הנאצים. אבירם היה חבר בקבוצת הכדוריד של הקהילה היהודית בברלין, עד שקיום הקבוצה נאסר ב-1938. לאחר ליל הבדולח נאסר עליו ללכת לבית ספר ממלכתי והוא החל ללמוד בבית ספר יהודי.

באביב ובקיץ 1943 הסתתר אבירם בביתן בברלין, ברובע קרלסהורסט, עם שותף קומוניסט, וישנייבסקי לעיתים הסתתר בביתם של דודו היהודי קורט גרינברג ואשתו הנוצריה של קורט, מריה גרינברג, או בבקתת הנופש שלהם ברובע בלנקנבורג בברלין. הוא התפרנס ממכירת כרטיסי מזון בשוק השחור וכך גם סייע ליהודים אחרים, במזון ובכסף.

בנובמבר 1943 נעצר אבירם על ידי הגסטפו ועבר עינויים כדי שיסגיר את שותפיו למחתרת. הוא לא נשבר. בליל סילבסטר, 31 בדצמבר 1943, הצליח להימלט מהכלא עם שני שותפים מתנועת "חוג חלוצי" שנכלאו עמו.

ב-27 בפברואר 1943 נאסרו הוריו של אבירם באקציית בתי החרושת ונשלחו לאושוויץ, שם נרצחו בתאריך לא ידוע.

צבי אבירם הוא, עקשן, עומד על שלו הוא מאוד אמיץ וחזק בכך שהוא עבר עינויים על מנת שהוא יסגיר את השותפים שלו והוא לא נשבר וסיפר.

צבי נפטר ב-24 באוקטובר 2020 בגיל 93.

קישור:

<https://www.yadvashem.org/he/remembrance/survivors/aviram.html>

רפלקציה על הסרט של ניצול השואה צבי אבירם

אנחנו הרגשנו כבוד לעשות את הסרט על ניצול השואה צבי אבירם. סיפור חייו היה נורא עצוב אנחנו רואים חשיבות רבה בפרויקט משום שחשוב להנציח את ניצולי השואה הרי ככל שהשנים עוברות הם הופכים ליותר יותר נדירים. השואה זה השורשים שלנו בתור יהודים וחשוב שנשמע את הסיפורים של הניצולים. במהלך הפרויקט ניסנו לתאר את החוויה של צבי אבירם כניצול שואה בכך שלקחנו את התלבשות, איפרנו את השחקנים, מצאנו מקומות אשר מתקשרים לאווירה של אותה התקופה התלבשות שקיבלנו והמאפרות שהגיעו עזרו לנו מאוד ליצור את הסרט ברמה גובה שמדמה באמת את אותה התקופה החלק של הצילומים עבר לנו די חלק.

החלק שהיה קצת יותר קשה לנו היה העריכה שם הרגשנו שאין לנו מספיק ידע בנושא ילדים בבית ספר שיותר מבינים בעריכה הגיעו לעזור לנו לערוך אם הם לא היו אנחנו לא יודעים אם היינו מצליחים שהסרטון יצא כמו שרצינו, בנוסף אנחנו מעריכים את האנשים שעזרו לנו בצילום הסרט במיוחד המורה לאנגלית שעזר לנו מאוד.

לסיכום צילום הסרט היה חוויה לא רגילה והיו מספר קשים אבל בסופו של דבר הצלחנו לתגבר על הקשים בקבוצה והצלחנו לפתור אותם, מקווים שהצלחנו להעביר את הזיכרונות האלה לאנשים רבים.

חברי הקבוצה:

נדב חכמו, גאיה אקנין, רוני גרינולד, נדב אלון ואגם ליבנת

תיכון קציר